

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΙ ΦΙΛΙΑΣ
ΚΟΡΝΗΑΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
27.7.1997

Η Φιλιά δεν παζαρεύεται



Ελληνίδες, Έλληνες,

Με πόνο ψυχής μαζευτήκαμε και φέτος στη φιλόξενη Περιστέρωνα έτοιμοι και πάλι να ξεκινήσουμε προς την τουρκοκρατημένη γη μας, την αγιασμένη και ποτισμένη με τον ιδρώτα και το αίμα μας γη της Φιλιάς. Η καρδιά μας σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δονείται στους παλμούς της επιστροφής, φλογίζεται από τον πόθο να πατήσουμε στην κατεχόμενη γη μας. Ν' αγγίξουμε το χώμα μας και να ψηλαφήσουμε τους τοίχους των σπιτιών μας. Ν' αγαλιάσουμε τις κολώνες τους και να φιλήσουμε το ξωπόδι. Να μπούμε στην εκκλησιά τ' Αη Γιώργη και του Προφήτη Ηλία να λειτουργηθούμε και ν' ανάψουμε κερί στη χάρη τους. Να σεριανίσουμε στους δρόμους και στους αγρούς του χωριού, εκεί που καθημερινά διαδραματίζονται τα όνειρά μας. Εκεί που καθημερινά σεριανίζει η ψυχή και το είναι μας. Βροντοφωνάζουμε, λοιπόν και σήμερα, για ν' ακουστεί η φωνή μας απ' άκρη σ' άκρη, πως η Φιλιά ήταν είναι και θα παραμείνει για πάντα ελληνική.

Εμείς, οι νόμιμοι κάτοικοί της, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρις ότου επικρατήσει η δικαιοσύνη.

Για άλλη μια φορά ατενίζουμε από τούτο το χώρο, τρία μόνο χιλιόμετρα απο δια, τα κράσπεδα της αγιασμένης γης μας και τότε είναι που ο πόθος μας για επιστροφή γιγαντώνει και θεμευεί. Η οργή μας φουντώνει ενάντια στ' άδικο, γιατί η πολιτισμένη κατά τα άλλα ανθρωπότητα κλείνει τα μάτια υποστά...

Εφτά χιλιάδων χρόνων πολιτισμός λεηλατείται,
Τριών χιλιάδων χρόνων ελληνικής ιστορίας βιάζεται και
παραχαράσσεται,

Δύο χιλιάδων χρόνων Ορθοδοξίας βεβηλώνεται.

Εμείς οι νόμιμοι κάτοικοι του χωριού παρακολουθούμε με πίκρα το
έγκλημα που συντελείται στη γη μας, χωρίς να μπορούμε να το
παρεμποδίσουμε, ενώ οι ισχυροί της γης μάς καλούν να μοιραστούμε
την κλεμμένη μας γη!

Έλληνίδες Έλληνες,

Η Κύπρος είναι η λυδία λίθος όπου δοκιμάζονται οι πανανθρώπινες
αξίες, και οι αρχές της δικαιοσύνης.

Αυτόκλητοι μεσολαβητές περιβάλλονται τον μανδύα των αδέκαστων
χωριτών και κάνουν με τους ψυχρούς υπολογισμούς τους διανομή των
εσφρών μας. Κλείνουν τα μάτια μπροστά στην αδικία. Αγνοούν, ή
θέλουν να αγνοούν, πως τούτη η γη είναι δική μας, ποτισμένη και
ζιμωμένη με τον ιδρώτα του μόχθου και με το αίμα μας. Παζαρεύουν
τη γη μας, χωρίς εμείς να τους δώσουμε το δικαίωμα.

Αλίμονο αν υποκύψουμε. Αλίμονο αν δεχθούμε ποτέ την παραχώρηση
της γης μας.

Η Φιλιά δεν παζαρεύεται.

Οι πρόσφατες συνομιλίες που έγιναν στο Τράουτιπεκ, δεν ήταν ικανές
να κάμψουν την τουρκική αδιαλλαξία. Λίγες μόνο μέρες μετά τη
συνάντηση της 9ης Ιουλίου, στις 20 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός της
εισβολής Μπουλέντ Ετζεβίτ επισκέπτεται προκλητικά το νησί μας ως ο
τρίτος Αττίλας και σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα μιλά μαζί με τον
κατοχικό ηγέτη για ενσωμάτωση της Κύπρου στην Τουρκία! Τρανή
απόδειξη λοιπόν, πως η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί τον
διακοινοτικό διάλογο, όχι για να υποχωρήσει και να συμβιβαστεί,
αλλά για να παγιώσει τα τετελεσμένα της εισβολής.

Η ακαμψία της τουρκικής πλευράς δεν είναι η πρώτη φορά που
εκδηλώνεται και δεν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η τουρκική
στάση θα καμφθεί στον επόμενο γύρο των συνομιλιών.

Παρά το γεγονός ότι όλοι διαπιστώνουν την ακαμψία της τουρκικής
στάσης, εν τούτοις η όλη φιλοσοφία της ηγεσίας μας στηρίζεται στην
προσπάθεια να καμφεί η τουρκική αδιαλλαξία, πράγμα που δεν
γίνεται κατορθωτό, εδώ και 23 χρόνια. Και αν ακόμη καμφεί, αυτό θα
γίνει κατά ελάχιστο τρόπο, που σίγουρα κάθε άλλο παρά θα
ανταποκρίνεται στο περί δικαίου αίσθημα.

Οι υποχωρήσεις μας έχουν φθάσει σε επικίνδυνα σημεία και αν η
τουρκική πλευρά τις αποδεχθεί -που δεν τις αποδέχεται- τότε θα
δέσουμε το μέλλον της ελληνικής Κύπρου στο τουρκικό άρμα! Πόσο
μάλλον λοιπόν, αν γίνει ένας συμβιβασμός από το σημείο των δικών
μας υποχωρήσεων μέχρι τις αδιάλλακτες τουρκικές θέσεις! Σίγουρα
δεν μπορούμε να μιλούμε για δικαιοσύνη.

Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης,

Ως εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως, αλλά και ως αγωνιστής και
τομέαρχης της θρυλικής ΕΟΚΑ στην περιοχή μας, ακούσατε την φωνή
μας και μεταφέρατε την αγωνία μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Γλαύκο Κληρίδη.



Η επιστροφή στη δική μας γη είναι πρώτα δική μας υπόθεση, και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχθούμε λύση που να παραγράφει το δικαίωμά μας να επανεγκατασταθούμε στην Φιλιά. Με την ίδια λογική δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το δικαίωμα του κάθε πρόσφυγα να επιστρέψει στην γη που τον γέννησε.

Αν οι επικείμενες συνομιλίες της Γενεύης αποτύχουν, πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε πορεία. Ο προσφυγικός κόσμος και ειδικότερα εμείς οι Φιλιώτες, βαρεθήκαμε να παίζουμε με τα αισθήματά μας. Βαρεθήκαμε να ετοιμάζουμε τις βαλίτσες της επιστροφής και να τις αδειάζουμε μετά από κάθε ναύαγιο των συνομιλιών.

Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναλάβουμε το λάθος που για πολλοστή φορά κάνουμε, της επανάληψης της ίδιας ζημιογόνου διαδικασίας.

Η Κυβέρνηση ας λάβει σοβαρά υπ' όψιν ότι ο κυπριακός Ελληνισμός, και πολύ περισσότερο εμείς οι κάτοικοι της Φιλιάς, είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε έναντι κάθε θυσίας για την απελευθέρωση της κατεχόμενης γης μας, και την επικράτηση της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Κανένας λαός δεν αγωνίζεται για να συνθηκολογήσουν οι ηγέτες του. Οι λαοί αγωνίζονται για ιδανικά, για οράματα και υψηλούς στόχους. Κι εμείς οι Φιλιώτες κρατούμε ψηλά τη σημαία του αγώνα, μέχρι την επιστροφή μας στην κατεχόμενη Φιλιά, μέχρι που η Ελληνική Σημαία θα κυματίζει ελεύθερη στο χέρι του Πενταδάκτυλου, στο λιμανάκι της Κερύνειας, στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.