

**ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
'ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ'
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010**

Πανιερότατε,
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Φίλοι εκτοπισμένοι του Συνοικισμού Ανθούπολης,

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του πολιούχου μας Προφήτη Ηλία για ακόμη μια φορά μακριά από το αγαπημένο μας χωριό. Για 36 τώρα χρόνια η εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην κοινότητά μας παραμένει αλειτούργητη, συλημένη και ερειπωμένη. Για 36 χρόνια παραμένει βουβή, αλλά σε εγρήγορση, προσμένοντας την ώρα που οι γνώριμοι κάτοικοι, ελεύθεροι πια, θα συναθροιστούν μέσα και έξω από το στενόχωρο, αλλά περήφανο εκκλησάκι για να ξαναλειουργηθούν και να δοξάσουν το μεγάλο Προφήτη.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ευκαιρία της γιορτής του Προφήτη Ηλία που τελούμε μέσα στα πλαίσια των Αντικατοχικών Εκδηλώσεων 'Μνήμες Κατεχόμενης Φιλίας'. Αφενός για να τιμήσουμε τον Άγιό μας, να μνημονεύσουμε τους νεκρούς μας, να αποτίσουμε φόρο τιμής στους πεσόντες και να δεηθούμε για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές εστίες.

Αφετέρου για να δηλώσουμε για ακόμη μια φορά, με την ευκαιρία των μαύρων επετείων του άφρονος πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, την ακλόνητη πίστη και θέλησή μας για επιστροφή στην πατρώα γη. Για να βροντοφωνάξουμε στα πέρατα της οικουμένης ότι αυτή η γη είναι δική μας, αυτή η γη η ποτισμένη με το αίμα και τον ιδρώτα των προγόνων μας είναι δεμένη μαζί μας και κανένας δεν μπορεί για πάντα να μας την στερεί.

Σήμερα που βρισκόμαστε όλοι μαζί η σκέψη μας, ο λογισμός και η συνείδησή μας βρίσκονται στο τουρκοκρατούμενο χωριό μας. Σήμερα έρχονται πιο έντονα στο λογισμό μας το ξεσπίτωμα, η βία, η εξαθλίωση, η ατίμωση, η βεβήλωση των ιερών και οσίων μας, οι λεηλασίες και οι σκοτωμοί των αγαπημένων μας, το σκλάβωμα της γης μας.

Κι' αυτή η γη μας, η δική μας γη, βογκά κάτω από το πέλμα του κατακτητή. Πονά στη θέα των ξένων που αλλοιώνουν συστηματικά το πρόσωπο και την ταυτότητά της και εξαφανίζουν ό,τι έχει σχέση με τη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού στοιχείου στα άγια χώματά της. Κραυγάζει για ελευθερία. Και μας καλεί, μας καλεί σε εγρήγορση. Μας καλεί να κάνουμε το καθήκον μας.

Κι' όλοι εμείς, παλαιότεροι και νεότεροι, έχουμε ιερό καθήκον έναντι της ιστορίας μας και έναντι όλων αυτών που σήμερα τιμούμε να πάρουμε τα μηνύματα των καιρών, να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αγωνιώδες αυτό κάλεσμα της δικής μας γης, της γης που καθημερινά γίνεται βορά στα άνομα χέρια του κατακτητή. Όχι εφησυχασμός και αδιαφορία, αλλά εγρήγορση, πίστη και αποφασιστικότητα για αγώνα, αντίσταση, διεκδίκηση. Γιατί στην ημικατεχόμενη μας πατρίδα, γη, ουρανός και θάλασσα τη λευτεριά προσμένουν.